

Tjänare!

Jag brukar ofta säga, att svenska språket är det värdefullaste jag lärt mig i mitt liv. Hur så? Det finns i Norden 10 miljoner som talar svenska som sitt modersmål, de behöver knappast en Kai Kulmala till. Men språket är mycket mera än ord och översättning. Det reflekterar kultur och det innehåller olika färdigheter. Svenskan sägs vara ett marknadsföringsspråk medan finskan är ett produktions- och förvaltningspråk samt även ett produktutvecklingspråk. Tänk på vilken kombination finskan plus svenskan bildar. Jag har fått uppleva det djupt och brett genom hela mitt liv.

Jag växte upp i en finskspråkig familj, men jag får varmt tacka mina föräldrar för motiveringen till att lära känna de nordiska länderna och intressera mig för det svenska språket.

I skolan enligt det gamla systemet läste jag åtta år svenska, sju år engelska och tre år tyska. I gymnasieåldern hade jag ett par intressevänner, som studerade i Kemisk-tekniska fakulteten vid Åbo Akademi. Dit ville jag också, lyckades i inträdesförhåret samt utexaminerades som diplomingenjör. Jag hade aldrig varit riktigt intresserad av kemi, men tyckte att det var en fin möjlighet att lära mig mera svenska.

Redan i början av mitt arbetsliv var svenska och norska kontakter viktiga, senare även danska och jag använde då alltid svenska, aldrig ett enda ord engelska med skandinaver. Den korta tyskan i gymnasiet hade jag nästan glömt. Men då tyskan liknade svenskan psykade jag mig på något sätt att modigt tala tyska. På så sätt blev snart min tyska lika stark som min svenska. Alltså stort tack för det sistnämnda språket.

Svenska språket har även lett till många intressanta människokontakter och fritidsaktiviteter, bland annat Camilla Läckbergs romaner, hummerfiske i Bohuslän och Hyttsill i Glasriket.

Jag vill gärna komma och berätta mera om svenska språket som röd tråd genom mitt liv.

- Kai -