

Hej på er!

Jag heter Maria Margareta efter mormor, som hette Ida Maria från Södra Karelen. Mina föräldrar var alltså finskspråkiga, men när jag var 10 år, flyttade vår familj från Helsingfors till Västra Nyland, och jag lärde mig i en nästan 100-prosentigt svensk omgivning snabbt att tala svenska med svenskspråkiga vänner, i butiker, genom musiken. Jag har haft både nytta och glädje av svenska!

Efter studenten for vi med bästis till Åland för att jobba på ett turisthotell under sommaren, och min svenska blev bara bättre. Sedan studerade jag på Porvoo Matkailuopisto och fick tjänsten som turistrådgivare för Helsingfors stad.

Efter några år ville jag studera mera samt använda mig av mina svenska kunskaper och kom in på Svenska social- och kommunalhögskolan. Det var inte så lätt att studera på något annat än sitt modersmål och säkert gjorde jag många misstag. Men jag var seg. Det ledde till bl.a. jobb på Nordiskt Konstcentrum på Sveaborg och till kultur- och turistsekreterarjobb i Karis.

Om jag nämner ännu att jag under fyra år jobbade på Pohjola-Nordens ungdomsförbund, så kan ni se att det faktum att jag kunde svenska tog mig till intressanta arbeten och resor. Att jag senare i livet bodde utanför Norden betydde inte att jag skulle ha glömt svenskan utan fungerade - efter lärarstudier - även som lärare i svenska för vuxna i arbetslivet.

Idag tycker jag om att läsa svenska böcker och tidningar, tala svenska alltid när jag kan och vill uppmuntra finska ungdomar att studera svenska. Det utvidgar ens vyer och du kan bekanta dig med två kulturer på en gång, det finlandssvenska och det rikssvenska. På köpet får du mera utav resor i andra nordiska länder!

- Maria Salonen